

Nieuwsbrief

Marieke Ebbers

mei 2017

Op 29 augustus 2015 ben ik, Marieke Ebbers, door de Hervormde Gemeente Huizen uitgezonden naar Zuid-Afrika, waar ik werk in het AIDS Hope Centre in Mamelodi (Pretoria), een project van OM.

In dit nummer:

- Persoonlijk
- Verlof
- Local church
- Afterschool
- Vanuit de TFC
- Gemeenteleden in actie
- Dank- & gebedspunten

Persoonlijk

We zijn al weer een eind op weg in 2017. Dit jaar is wat anders begonnen dan vorig jaar. Dit heeft met name te maken met wat andere taken die ik heb opgepakt. Behalve het leiden van de afterschool zit ik nu ook in het leidershipteam van het centrum. Dat lijkt heel wat, maar we zijn met z'n drieën en we leiden de dagelijkse gang van zaken én kijken naar beleid en visie voor de toekomst.

Een aantal praktische zaken van de afterschool kon ik overdragen aan anderen, waardoor ik gelukkig ook nog tijd voor ontspanning heb.

Mijn gezondheid heeft z'n ups en downs. Na de knieoperatie in november, kan ik mijn knie gelukkig steeds beter buigen, wat helpt bij traplopen en dergelijke. Helaas hebben zich rugklachten ontwikkeld vanwege het onnatuurlijk lopen van de afgelopen maanden. Ik kan daardoor niet te lang in eenzelfde positie zitten, staan of liggen. Vooralsnog is de enige oplossing verder met dagelijks oefenen in combinatie met pijnstillers, maar gelukkig hebben wij een God die alles kan! Ik merk steeds weer dat God kracht geeft voor elke nieuwe dag, en teamleden die mij een beetje in de gaten houden. Ik vind het soms best lastig om moed te houden, maar zolang mijn focus is gericht op Hém en het werk dat Hij doet en de mogelijkheden, dan kan ik er elke dag tegenaan!

Als ik in juni op verlof kom in Nederland, ga ik langs specialisten om te kijken of er nog andere behandelingen mogelijk zijn dan degene die ik tot nu toe heb gehad en die slechts een beperkt effect hebben gehad. Spannend wat hier uit zal komen!



Ontmoetingsavond

Marieke vertelt over haar werk in Zuid-Afrika
Woensdag 7 juni inloop 19.45u, Meentkerk

voor IEDEREEN die belangstelling heeft

Verlof

3 juni 2017 is het dan na twee jaar tijd voor een verlof! Ik kom voor zes weken naar Nederland. Ik heb er veel zin in en wil graag zoveel mogelijk mensen ontmoeten, om bij te kletsen en natuurlijk te delen over het werk hier. Wel moet ik oppassen dat ik, vanwege mijn gezondheid, niet teveel hooi op mijn vork neem. De TFC heeft inmiddels een planning gemaakt, waar een heel aantal gelegenheden voor ontmoeting in staan, maar waarin ik ook voldoende rust krijg. Ik hoop jullie binnenkort te ontmoeten!

Volg mij!

Om jullie op de hoogte te houden van alle voorbereidingen en al mijn ervaringen in het werkveld ben ik op verschillende manieren te volgen:

 www.ebbersinzuidafrika.nl

 [facebook.com/EbbersInZA](https://www.facebook.com/EbbersInZA)

Mijn nieuwsbrief standaard in uw mailbox? Aanmelden kan door een mail te sturen naar nieuwsbrief@ebbersinzuidafrika.nl

Local church

Elke maand gaan we met het team naar een lokale kerk. Om met hen kerk te zijn, maar ook om samen te werken. Het team gaat regelmatig op dinsdag en woensdag de straat op om met de drugsverslaafden te praten of mensen thuis te bezoeken en kan dan mensen naar een kerk verwijzen. Soms komt er ook een verzoek van de kerk zelf. Het is dan goed om de kerken te kennen waar we hen naartoe verwijzen. Niet alle kerken die zich 'christelijk' noemen, zijn dat ook. Ze kunnen het christendom mixen met voorouderverering of andere traditionele gebruiken die niet stroken met de Bijbel. Daarom werken we samen met kerken die bijbelgetrouw zijn en waarmee we een relatie hebben opgebouwd.

Zo'n relatie opbouwen is overigens niet altijd gemakkelijk! Eén van de dingen die we in de kerken doen is dansen! Op luide muziek! Ik geniet ervan, maar het is soms ook ver buiten mijn comfortzone©! Ook wordt ons soms spontaan gevraagd om een getuigenis te geven, wat als je het niet gewend bent, best spannend kan zijn. Maar uit je comfortzone stappen is nodig om de relaties op te bouwen, om te laten zien dat je elkaar waardeert en moeite wilt doen de andere te leren kennen.

Het is fijn om je te realiseren dat ondanks de verschillen, we toch 'één algemene christelijke kerk' kunnen zijn, verbonden over de hele wereld!

Put on then, as God's chosen ones, **HOLY AND BELOVED,** COMPASSIONATE HEARTS, **KINDNESS,** *humility,* **MEEKNESS,** *and patience, bearing with one another and, if one has a complaint AGAINST* **FORGIVING EACH OTHER AS THE ANOTHER,** *so you must also* **Lord has forgiven you, forgive.** *And above all these put on love, which binds everything TOGETHER IN perfect HARMONY.* And let the **PEACE** of Christ **RULE IN YOUR HEARTS, TO WHICH INDEED YOU WERE CALLED IN one body. And be thankful. Let the word OF CHRIST** *dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.* Colossians 3:12-17

Afterschool

Halverwege januari zijn we weer begonnen met de afterschool. Zo na de decembermaand met alleen schoonmaken, opruimen, plannen, food pickups en dergelijke, weer een welkome verandering! Het is altijd leuk om te zien hoe de kinderen zo snel hun plekje weer vinden op Meetse. En ook dit jaar mochten we een aantal nieuwe kinderen begroeten. We houden een maximum van 30 kinderen, dus we kunnen niet iedereen opnemen in het programma.

We hebben het er met het leadershipteam nog over gehad: hoe kinderen zoveel kunnen veranderen in een paar jaar tijd! Kinderen die binnen komen met weinig tot geen Engels in hun rugzak, voeren nu het hoogste woord. Kinderen die vaak zo vol woede zaten dat ze uitbarstten, kunnen nu verwoorden wat ze denken in plaats van hun vuisten te gebruiken. Het is natuurlijk niet één en al rozengeur en maneschijn: de verandering kan jaren in beslag nemen en gaat met vallen en opstaan en helaas horen we ook van kinderen die na het afterschoolprogramma terugvallen in gedrag, of drugs gebruiken of andere problemen in hun leven tegenkomen. Maar het is goed om de positieve veranderingen te vieren en te delen, zodat het een bemoediging kan zijn voor de kinderen, maar ook voor de vrijwilligers die in 'hun' periode de verandering niet altijd zien. God is degene die er altijd is en het werk doet! Waar we vorig jaar het Wordless book gebruikten, is ons thema nu: Colossenzen 3:12-17. Voor mij heel speciaal, omdat dit ook in de uitzenddienst in 2015 de tekst was. Als team hebben we dit gedeelte ook steeds weer overdacht en met de kinderen willen we de tekst uitleggen én uit het hoofd leren. Doet u mee?

Vanuit de TFC

Het aftellen is nu echt begonnen. Nog enkele weken en Marieke zal weer even in ons midden zijn! Voor een periode van zes weken zal zij weer even kunnen genieten van het Hollandse weer, de stroopwafels, het rechts rijden en last but not least: familie, vrienden, kennissen en gemeenteleden. We zijn dankbaar dat er een huis beschikbaar is gesteld in Hilversum, waar Marieke tijdens haar verlofperiode kan verblijven.

Daarnaast is er een planning gemaakt met een aantal gelegenheden voor ontmoeting met Marieke, die we graag met u delen, zodat u weet waar u Marieke op welk moment kunt vinden. In het bijzonder willen we u wijzen op de ontmoetingsavond van 7 juni, die bedoeld is voor iedereen die Marieke volgt. Van harte welkom!

Planning

4 juni 9.30u.	Woord van welkom en ontmoeting in de Meentkerk, Bovenmaatweg 410, Huizen
7 juni 19.45u.	Ontmoetingsavond, Marieke vertelt over haar werk in Zuid-Afrika, Bovenmaatweg 410, Huizen
11 juni 10.30u.	Ontmoeting en presentatie in De Brug, Keucheniusstraat 36, Huizen
1 juli	Interview bij RadioEO
2 juli 9.30u.	Dienst hervatting uitzending, Meentkerk, Bovenmaatweg 410 Huizen

Gemeenteleden in actie

Regelmatig zijn er vanuit de gemeente acties om geld in te zamelen voor zendingwerkers. Ontzettend mooie initiatieven, waar vaak veel organisatie aan vooraf gaat. Zo waren er onlangs twee activiteiten: voorjaarsstukjes maken en een huiskamerconcert. Twee goed bezochte activiteiten die er voor gezorgd hebben dat ik lesmateriaal kan aanschaffen voor de Afterschool. Wat fijn en leuk dat jullie je hiervoor in wilden spannen! Bedankt, ook namens de kinderen van de Afterschool!



Dank- & gebedspunten

- Marieke heeft het papierwerk, om een andere, goede auto over te nemen van collega's, nu bijna rond. Het lijkt er op dat dit rond kan komen voor ze op verlof gaat.
- Met de kinderen die het naschoolse programma volgen is weer een goede start gemaakt. Er zijn nieuwe kinderen bij en ook is er goede samenwerking met de scholen waar deze kinderen overdag naar toe gaan.
- De kinderen die naar Meetse komen hebben zelf meegedaan aan een outreach om een zegen voor anderen te zijn, dit was heel geslaagd!
- Er komen steeds meer locale vrijwilligers bij Meetse helpen, dit is een prachtige ontwikkeling.
- Marieke is met een nieuwe behandeling bij de fysio begonnen die weer mogelijkheden geeft voor verdere verbetering van haar lichamelijke conditie.

- Er is grote behoefte aan meer teamleden voor Meetse vanaf augustus. Laten we bidden dat daarin voorzien zal worden.
- Marieke ziet uit naar haar verlof en vraagt om gebed voor alle voorbereidingen hiervoor.
- De kinderen die het naschoolse programma bij Meetse gevolgd hebben, moeten nu zelf belangrijke (levens)keuzes maken wat vrienden, levensstijl, vervolopleiding etc. betreft. We kunnen bidden voor God's kracht en wijsheid voor hen hierbij.

Bedankt voor uw betrokkenheid door gebed!

COLOFON

Marieke is namens Operatie Mobilisatie uitgezonden naar Zuid-Afrika. In Mamelodi, Pretoria, werkt zij voor het AIDSHope Centre.

De uitzending van Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door de Hervormde gemeente Huizen.

U kunt Marieke steunen door een gift over te maken op IBAN: NL71RABO0329907417 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Huizen o.v.v. Uitzending Marieke Ebbers Zuid-Afrika. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Adres:

OM South Africa
Marieke Ebbers AidsHope team
Private Bag X03
Lynnwood Ridge
0040, Pretoria

Websites

www.ebbersinzuidafrika.nl
www.om.org
www.nl.om.org
www.omsouthafrica.org

Emailadressen

Mail mij:
marieke.ebbers@om.org

Mail mijn thuisfrontcommissie

Jan Pieter Wiesenecker is voorzitter en bereikbaar via ebbersinzuidafrika@gmail.com

-  www.ebbersinzuidafrika.nl
-  facebook.com/EbbersInZA
-  [marieke.ebbers](sms:marieke.ebbers)



Operatie Mobilisatie
IBAN: NL13 RABO0114 2329 38