

# Nieuwsbrief

## Marieke Ebbers

*Op 29 augustus 2015 ben ik, Marieke Ebbers, door de Hervormde Gemeente Huizen uitgezonden naar Zuid-Afrika, waar ik werk in het AIDSHope Centre in Mamelodi (Pretoria), een project van OM.*

### In dit nummer:

- Terugblik op de MDT
- Eindelijk op plaats van bestemming!
- Taartenactie
- Dank- & gebedspunten



### Terugblik op de MDT (Mission Disciple Training)

De weken die ik aan de MDT heb deelgenomen, zijn behoorlijk intensieve weken geweest. Intensief in de zin van een hoop indrukken en confronterend. Ik zal proberen om een beeld voor jullie te schetsen.

De training bestond uit verschillende modules. In de eerste module werden veel persoonlijke vragen gesteld, als 'wie moet jij nog vergeven?'. Ook kregen we lectures over relaties, grenzen, verslaving en seksualiteit. Deze laatste lecture werd gegeven door iemand van AidsHope. Veel kinderen (rondom AidsHope) hebben een verkeerd beeld van seksualiteit, en/of zijn beschadigd en daarom zijn er ook op AidsHope regels. Als je bijvoorbeeld een relatie hebt met iemand, laat je dat niet zien, omdat een relatie voor hen betekent een seksuele relatie (met alle mogelijke gevolgen van dien). Dus tenzij je getrouwd bent, laat je dit niet merken. Dit soort dingen had ik nog niet bedacht, dus goed om te weten dat kinderen zo'n beeld en achtergrond hebben.

Na deze weken van Bijbelstudie, zelfreflectie en lectures startte de 'Missions Mobilizing Training'. Tijdens deze week kregen we handvatten om anderen te vertellen over God: manieren van presenteren, je eigen verhaal vertellen, videoclipps die we mogen gebruiken, drama's, spelletjes etc.

Het is confronterend om te zien en te horen hoeveel mensen er vervolgd worden om hun geloof. Hoe gevaarlijk het zendingsveld kan zijn (we kregen een presentatie van iemand die haar man en twee kinderen verloren is vanwege het zendingswerk). Het zet me stil bij de vraag: hoeveel ben ik bereid op te geven voor het geloof? Gelukkig mag ik mij gedragen weten in Gods handen en bid ik dat Hij mij kracht zal geven om het werk in Zijn Koninkrijk uit te voeren.

Aansluitend op de Missions Mobilizing Training begon de outreach naar Mamelodi. We zijn verdeeld in vier groepen en verspreid over Mamelodi. Elk team had een andere kerk of ministry waarmee ze werkten.

Bijna elke dag begonnen we 's ochtends na de teamdevotions met door-to-door. Dat betekent dat we de straat opgingen in groepen van 3 om aan te bellen en te vragen of we met mensen konden praten en bidden.

Ik voelde mij er in het begin niet erg comfortabel onder (probeer het in NL maar eens), maar verrassend genoeg stonden veel mensen open voor gebed en hadden we goede gesprekken. We hoorden een prachtig verhaal van een voormalig 'sangoma', een vrouw die medicijnvrouw is. Zij is christen geworden nadat ze van Hem hoorde door straatevangelie, en ze om hulp gebeden had en het gebed verhoord werd.

Naast de door-to-door hebben we 's avonds met name bijbelstudies en prayerevenings georganiseerd. Tegenover de kerk woonden vijf kinderen bij hun oma. De kinderen kwamen elke dag en avond kijken.

Op verschillende momenten hebben we ze apart genomen en liedjes geleerd en bijbelverhalen verteld. Tijdens de youthministry hebben we met jongeren kunnen praten over identiteit en hoe je je identiteit in Christus kunt vinden. Helaas is het zo dat de kinderen hier erg snel opgroeien, en hun identiteit vaak zoeken in uiterlijk, drugs, sex etc. Gelukkig konden we met verschillende kinderen hier goed over praten en in elk geval een voorbeeld geven.

## TAARTENACTIE

Heerlijk verse appeltaarten (24cm) op bestelling!

Van iedere appeltaart (€8,50) gaat, **6,50 euro naar Marieke!**

Heeft u iets te vieren? Of gewoon zin in taart? Neem contact op met:

Gerdien van de Put

035 5264386

gerdien@t-matix.nl

Bedankt voor uw steun!

### Eindelijk op plaats van bestemming!

Na de MDT stond voor mij het vertrek naar AidsHope in Mamelodi op het programma. Twee dagen eerder dan gepland, ben ik opgepikt om naar het Afterschool-kamp te gaan van AidsHope. Een leuke manier om de kids te leren kennen. Nadat we zondagmiddag terugkwamen, kon ik eerst mijn kamer inrichten en de boel een beetje verkennen. Fijn om nu de plek te hebben waar ik de komende jaren zal verblijven!

Maandag begon het dan echt, de afterschool! In de middagen komen zo'n 30 kinderen voor de

Afterschool. Door Marleen, degene die de Afterschool leidt, werd ik op sleeptouw genomen. De eerste taak is de namen van de kinderen leren kennen en de manier waarop in de Afterschool gewerkt wordt. De hele maand november heb ik daar de tijd voor. Hier zijn het de laatste weken van het schooljaar. De kinderen hoeven alleen nog maar 'exams' te schrijven, een soort eindtoetsen van dit jaar. Na de decemberweken vrij te hebben, gaan ze dan naar het volgende schooljaar.

Ik heb al met een aantal kinderen individueel gewerkt aan de vakken waar zij het meeste moeite mee hebben. Voor mij betekent het, de termen in het Engels leren kennen en weten waar ze ongeveer moeten zijn. Mijn eigen huiswerk dus.

De komende weken zal ik de kinderen steeds beter leren kennen (ook qua achtergrond) en het afterschool-programma doorspitten. In december zal ik dan meer tijd hebben om mij voor te bereiden op de specifieke taken die ik volgend jaar zal hebben.



Rechts: Mijn verblijf, de gedeelde woonkamer



Boven en rechts: terrein van AidsHope en de Afterschool

### Dank- & gebedspunten

- Dank voor een fijne nieuwe plek om te wonen en werken.
- Dank voor een fijn team om mee te werken.
- Dank voor een gezegende tijd bij MDT.

- Bid voor nieuwe teamleden voor volgend jaar. (Een groot deel van het team stopt.)
- Bid voor een goede inwerktijd voor mij persoonlijk, een goede balans tussen werk en rust.
- Bid voor het werk van Meetse a Bophelo (AidsHope).

## COLOFON

Marieke is namens Operatie Mobilisatie uitgezonden naar Zuid-Afrika. In Mamelodi, Pretoria, werkt zij voor het AIDSHope Centre.

De uitzending van Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door de Hervormde gemeente Huizen.

**U kunt Marieke steunen** door een gift over te maken op IBAN: NL71RABO0329907417 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Huizen o.v.v. Uitzending Marieke Ebbers Zuid-Afrika. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

#### Adres:

OM South Africa  
Marieke Ebbers AidsHope team  
Private Bag X03  
Lynnwood Ridge  
0040, Pretoria

#### Websites

[www.ebbersinzuidafrika.nl](http://www.ebbersinzuidafrika.nl)  
[www.om.org](http://www.om.org)  
[www.nl.om.org](http://www.nl.om.org)  
[www.omsouthafrica.org](http://www.omsouthafrica.org)

#### Emailadressen

Mail mij:  
[marieke.ebbers@om.org](mailto:marieke.ebbers@om.org)

Mail mijn thuisfrontcommissie  
Jan Pieter Wiesenecker is voorzitter en bereikbaar via [ebbersinzuidafrika@gmail.com](mailto:ebbersinzuidafrika@gmail.com)

 [www.ebbersinzuidafrika.nl](http://www.ebbersinzuidafrika.nl)

 [facebook.com/EbbersInZA](https://facebook.com/EbbersInZA)

 @EbbersInZA

 [marieke.ebbers](mailto:marieke.ebbers)



Operatie Mobilisatie  
IBAN: NL13 RABO0114 2329 38

**Everyone**  
a role  
*what's yours?*