

Nieuwsbrief

Marieke Ebbers

Op 29 augustus 2015 ben ik, Marieke Ebbers, door de Hervormde Gemeente Huizen uitgezonden naar Zuid-Afrika, waar ik ga werken in het AIDSHope Centre in Mamelodi (Pretoria), een project van OM.

In dit nummer:

- Taartenactie
- Verhuizing
- Bezoek uit Nederland
- Vrijheid op wielen
- Dank- & gebedspunten

TAARTENACTIE

Heerlijk verse appeltaarten (24cm) op bestelling!

Van iedere appeltaart (€8,50)

gaat, **5 euro**

naar Marieke!



Heeft u iets te vieren? Of gewoon zin in taart?

Neem contact op met Gerdien van de Put

035 5264386

gerdien@t-matix.nl

Bedankt voor uw steun en eet smakelijk!

Verhuizing

Hoewel ik in november dacht voorlopig op Meetse te blijven wonen, is dit toch veranderd. Er was een plekje vrij in een appartement waar een andere collega woont. Aan mij dus de vraag of ik daar wilde wonen. Nu is het altijd erg gezellig op Meetse, samen eten, spelletjes doen etc. Maar het is ook soms lastig om op je werkplek te wonen, er is altijd wel wat te doen en afstand nemen vond ik lastig. Daarom heb ik in overleg met de TFC en mijn leidinggevenden besloten inderdaad in Pretoria te gaan wonen. Het is zo'n 20 tot 30 minuten rijden van het AIDSHope centrum, een flat op 4 hoog. Ik heb daar nu een kamer en er is een gezamenlijke woonkamer en keuken. Heerlijk om nu mijn eigen plekje te hebben!

Werkzaamheden begonnen

Na een tijd van meelopen in december en een zomervakantie met wat voorbereidingen, ben ik dan echt gestart met het werk waar ik voor gekomen ben. Ik coördineer het afterschoolprogramma. Bij de afterschool komen kinderen die thuis de ondersteuning missen om huiswerk te maken of extra uitleg nodig hebben, die ouders niet kunnen bieden. Ik heb met de scholen contact over kinderen die in aanmerking komen voor de afterschool. Ook maak ik schema's, heb ik overleg over de nieuwe doelen van het jaar en zorg ik voor praktische zaken als potloden, pennen, papier©. Schema's maken voor welke medewerker wel groep kinderen lesgeeft, was nog wel even lastig. In december hebben 9 collega's afscheid genomen, maar gelukkig zijn er vorige maand weer een aantal voor teruggekomen! Steeds met wisselende teams werken vind ik wel echt een uitdaging, want we willen natuurlijk continuïteit voor de kinderen. Maar ook hierin mogen we vertrouwen dat God voorziet!

Naast de coördinatie van de afterschool, heb ik ook de coördinatie over onze bibliotheek. De kinderen kunnen steeds een boek bij ons lenen, zodat ze thuis kunnen oefenen met lezen.

Verder krijgen de kinderen creatieve therapie om trauma's te verwerken en is er ook een ruimte voor ergotherapie. Het is bijzonder om te zien hoe God voorziet in dit project. Er is zoveel aanwezig om deze kinderen te helpen en dat allemaal uit materiële en financiële schenkingen. Zó dankbaar!



Bezoek uit Nederland

Vlak voor de kerst mochten wij, Paul en Myrthe, afreizen naar Marieke, om samen vakantie te vieren. Na aankomst op Johannesburg en de koffers (vol met stroopwafels, suikermuizen, kerstkaarten enz.) aan Marieke te hebben overhandigd, zijn we samen een week op pad gegaan door Zuid-Afrika. Wat ons opviel was dat Zuid-Afrika er zoveel moderner en rijker uitziet dan Malawi, het land waar we een jaar eerder zijn geweest. Dat beeld verdween als sneeuw voor de zon toen we op kerstavond Mamelodi binnenreden om samen met Marieke en de andere medewerkers van Meetse, kerst te vieren. We waren nog geen 10 meter voorbij het bord Mamelodi of de eerste huisjes met golfplaten daken verschenen. Zoveel troep langs de weg, zoveel mensen zonder werk, zittend langs de weg, of staand bij het stoplicht om je een stuk fruit te verkopen. Wat een contrast met het Zuid-Afrika waar we een week op vakantie waren geweest! De TomTom navigeerde ons door smalle straatjes richting Meetse. Eenmaal door de poort van het terrein was alle onrust van de straat verdwenen. Een mooi opgezet, klein complex lag voor ons. We werden hartelijk ontvangen door Marieke en alle andere medewerkers, opgenomen in de groep alsof we daar ook werkten. Samen hebben we gezellig kerst gevierd, waarbij ieder iets maakte vanuit zijn eigen land. Als afsluiting zongen we samen mooie kerstliederen om God te loven en te danken. Bijzonder om kerst te vieren in zomerkleding, maar nog meer bijzonder om het met zoveel culturen te vieren in plaats van je eigen familie. Een kerst die we niet snel zullen vergeten!

Op de Nederlandse Tweede Kerstdag zijn we samen met Marieke vertrokken om nog wat meer van Zuid-Afrika te zien, op jacht naar de Big Five. We zaten weer gewoon in onze rol als toerist en dan kijk je echt heel anders naar een land. Tijdens een van de etentjes samen zaten we wat door te praten over het terrein van Meetse en het zuinige leven van dat medewerkers daar leven, maar waar wel 24 uur per dag de muziek aan stond. Marieke gaf gelijk aan dat dit geen verspilling was, maar bewust werd gedaan. Het getrommel wat we in Mamelodi hoorden, kwam niet gezellig uit de speeltuin, maar van de Sangomavrouwen die bezweringen uitspraken. Om tegengeluid te geven aan deze trommels, draait er 24 uur per dag Christelijke muziek. En wij als toeristen maar denken dat die mensen in de buurt achter Meetse een gezellig feestje hadden... Wat is het mooi dat God mensen heeft geroepen om een tegengeluid te geven in de wereld en vol overgave het christelijk geloof uit te dragen!



Vrijheid op wielen

Vanaf het moment dat ik in Zuid-Afrika was, ben ik naar verschillende kerken geweest. Omdat ik geen auto had, reed ik vaak mee naar een internationale kerk, 3CI in Pretoria. Een grote kerk met aan het begin van de dienst een tijd van worship en van te voren koffie (dat is een pluspunt!). Natuurlijk anders dan de Meentkerk, maar het was goed om samen te zijn met anderen uit Gods Woord te horen. Gelukkig heb ik een paar weken geleden een auto kunnen kopen, waardoor ik nu op zoek kan gaan naar een kerk om me te settelen.

Dank- & gebedspunten

- voor een goede start van Marieke's werk als coördinator van het afterschool-programma. Er is een team van 12 leerkrachten waar Marieke mee samenwerkt.

- voor de OM Zuid Afrika conferentie van 27 maart t/m 2 april. Marieke ziet uit naar de ontmoeting met collega's, toerusting en de mogelijkheid uit te rusten.

- voor de groeiende belangstelling voor de naaiklas op vrijdagmorgen waar Marieke bij betrokken is. Er zijn nu 7 vrouwelijke deelnemers, gerelateerd aan de kinderen die 's middags voor huiswerkbegeleiding komen.

- voor de onrust in Zuid Afrika door allerlei politieke kwesties. Dit zorgt ook lokaal voor onrust en demonstraties.

- voor veiligheid voor Marieke in het verkeer, op het werk en thuis

- voor Marieke's gezondheid. Er is momenteel veel rook in de lucht door verbranding van afval.

- voor persoonlijke geestelijke groei in afhankelijkheid van God en voor wijsheid in het maken van goede keuzes en prioriteiten wat het werk betreft

COLOFON

Marieke is namens Operatie Mobilisatie uitgezonden naar Zuid-Afrika. In Mamelodi, Pretoria, werkt zij voor het AIDSHope Centre.

De uitzending van Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door de Hervormde gemeente Huizen.

U kunt Marieke steunen door een gift over te maken op IBAN: NL71RABO0329907417 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Huizen o.v.v. Uitzending Marieke Ebbers Zuid-Afrika. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Adres:
OM South Africa
Marieke Ebbers AidsHope team
Private Bag X03
Lynnwood Ridge
0040, Pretoria

Websites

www.ebbersinzuidafrika.nl
www.om.org
www.nl.om.org
www.omsouthafrica.org

Emailadressen

Mail mij:
marieke.ebbers@om.org

Mail mijn thuisfrontcommissie
Jan Pieter Wiesenekker is
voorzitter en bereikbaar via
ebbersinzuidafrika@gmail.com

 www.ebbersinzuidafrika.nl

 facebook.com/EbbersInZA

 [@EbbersInZA](https://twitter.com/EbbersInZA)

 marieke.ebbers



Everyone
a role

what's yours?