

Nieuwsbrief

Marieke Ebbers

Op 29 augustus 2015 ben ik, Marieke Ebbers, door de Hervormde Gemeente Huizen uitgezonden naar Zuid-Afrika, waar ik werk in het AIDSHope Centre in Mamelodi (Pretoria), een project van OM.

In deze nieuwsbrief:

Taalbarrière...

Sportplezier

Bezoek uit Nederland

AIDSHope newsletter en
getuigenis

TAARTENACTIE

Heerlijk verse appeltaarten (24cm) op
bestelling!

Van iedere appeltaart (€8,50)

gaat, **5 euro**

naar Marieke!



Heeft u iets te
vieren? Of gewoon
zin in taart?

Neem contact op met Gerdien van de Put

035 5264386

gerdien@t-matix.nl

Bedankt voor uw steun en eet smakelijk!

Taalbarrière...

Helaas stonden we een paar weken geleden met een lekke band aan de kant van de weg. Ongeveer twee kilometer vanaf de garage, waar we vandaan kwamen en zo'n 20 minuten vanaf Meetse. Wij, is in dit geval ikzelf en twee andere meiden. Onafhankelijk als we zijn, werd een poging ondernomen de band te verwisselen.

Alle benodigdheden hadden we: krik, moersleutel en reservewiel. Omdat het toch wat zwaar bleek om de bouten los te krijgen en we er kennelijk hulpbehoevend uitzagen, kwamen er twee mannen helpen. Helaas bleek het niet mogelijk de bouten los te krijgen.... Eén van de mannen vroeg om wat geld voor zijn hulp. Dat is niet ongebruikelijk, hij stond op het kruispunt te bedelen, dus we gaven hem een paar rand. Op zijn excuus omdat hij niet echt kon helpen, antwoordt mijn Amerikaanse collega: "No worries, the mechanic will just come with a gun now!" De man maakte dat hij wegkwam! ☺ Op mijn vraag wat ze nu eigenlijk bedoelde, zei ze: "Oh, dat kwam zeker niet helemaal goed over!" Ze bedoelde een slagmoersleutel, wat in Amerika een 'gun' genoemd wordt. Engels is niet overal hetzelfde....

Sportplezier!

Vorige week hadden we twee leuke dingen te doen tijdens afterschool! Als eerste hebben we een middag Olympische Spelen gehad....verschillende onderdelen zoals de evenwichtsbalk en de sprint kwamen voorbij. Erg leuk, met als afsluiter een Olympics certificaat met behaalde prestaties. De dag daarna was het officiële begin van de lente...maar omdat de seizoenen niet zo duidelijk zijn...noemen we het Summertime:)! Dit wordt gevierd met een groot watergevecht, in de straten maar natuurlijk ook op Meetse!





Met een prachtig voorjaarszonnetje genieten van het watergevecht op Meetse!



Bezoek uit Nederland.

Al heel lang gepland, maar hier waren ze dan eindelijk! Mijn ouders landden op 15 juli in Johannesburg, Zuid-Afrika! Goed om hen weer te zien, te spreken, en superblij met de spulletjes die ze voor mij meegebracht hadden (kaarten, stroopwafels, koffie.....))

Samen zijn we naar het Krugerpark geweest. Goede gesprekken en natuurlijk genieten van de prachtige natuur! Mijn ouders zijn daarna verder rondgetrokken, terwijl ik me weer bezig hield met revalideren en wat lichte klusjes op Meetse. Een week later ben ik naar Cape Town gevlogen, waar ik mijn ouders weer ontmoette. Het plan was om met de kabelbaan de Tafelberg op te gaan, maar helaas was deze stuk en ben ik op een terras neergestreken met fantastisch uitzicht op de berg. Het was een fijne onderbreking om tussen al het revalideren door echt even weg te zijn en lekker met mijn ouders op te trekken en te genieten van hun aanwezigheid!



AIDSHope Newsletter en getuigenis: 'Het wonder is groter dan het ongeluk!'

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief gaat het met flinke stappen vooruit. De pijn in mijn knie is er nog wel, maar ik kan mijn voet weer neerzetten en loop steeds grotere afstanden 'los'. Ik heb zelfs weer een stuk in de auto gereden! Graag wil ik jullie ook meegeven wat ik in de laatste AIDSHope nieuwsbrief heb geschreven:

'Toen de bus stopte met rollen, realiseerde ik mij dat ik vast zat, ik kon mijn benen niet bewegen. Maar ik kon de stemmen van de anderen horen, wat betekende dat we allemaal leefden! Het was tijdens deze eerste momenten in de bus, dat ik voelde dat God er ook was. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het geloof van mensen overeind blijft bij lijden, vervolging of dicht bij de dood. Maar tijdens deze tijd dat ik vast zat, realiseerde ik mij dat het niet over mijn geloof gaat, maar dat het God zelf is die dichtbij is en kracht geeft... Uiteindelijk werd ik uit de bus gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk besepte ik hoe groot het wonder was dat gebeurde. We zouden allemaal gestorven kunnen zijn, maar we leven. We konden armen benen, zicht of iets anders verloren zijn, maar ook dat is niet gebeurd! Tijdens de momenten van pijn en chaos, had ik vrede en hoop.'

Dank- & gebedspunten

We danken God voor:

- vooruitgang in het herstel van Marieke en van de anderen die betrokken waren bij het busongeluk;
- de nieuwe bus voor AIDSHope die aangeschaft is en waar de financiering al bijna van rond is;
- de rust die Marieke mocht vinden tijdens de vakantie met haar ouders.

We bidden God voor:

- energie voor Marieke om steeds meer met het werk mee te kunnen gaan doen;
- geduld voor Marieke op dagen dat bovenstaande nog niet zo lukt!
- de momenten van afscheid nemen van teamleden die de komende maanden gaan vertrekken en voor voldoende nieuwe teamleden voor AIDSHope.

Bedankt voor uw betrokkenheid door gebed!

COLOFON

Marieke is namens Operatie Mobilisatie uitgezonden naar Zuid-Afrika. In Mamelodi, Pretoria, werkt zij voor het AIDSHope Centre.

De uitzending van Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door de Hervormde gemeente Huizen.

U kunt Marieke steunen door een gift over te maken op IBAN: NL71RABO0329907417 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Huizen o.v.v. Uitzending Marieke Ebbers Zuid-Afrika. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Adres:
OM South Africa
Marieke Ebbers AidsHope team
Private Bag X03
Lynnwood Ridge
0040, Pretoria

Websites

www.ebbersinzuidafrika.nl
www.om.org
www.nl.om.org
www.omsouthafrica.org

Emailadressen

Mail mij:
marieke.ebbers@om.org

Mail mijn thuisfrontcommissie
Jan Pieter Wiesenekker is
voorzitter en bereikbaar via
ebbersinzuidafrika@gmail.com

www.ebbersinzuidafrika.nl

facebook.com/EbbersInZA

@EbbersInZA

marieke.ebbers

